



Charter voor de ouders

- Er is maar 1 trainer en dat is de aangestelde trainer door de club.
Uit geen kritiek naar de trainer maar bespreek de eventuele opmerkingen op een gepast tijdstip (met de nodige respect) en zeker niet in het bijzijn van de kinderen. (Wij zoeken steeds trainers)
- Toon sportief gedrag ten opzichte van uw kind. Eveneens ten opzichte van zijn of haar ploegmaats en de tegenstrever.
Iedereen komt om zich te amuseren.
- Supporter steeds op een opbouwende en positieve manier tijdens de wedstrijden.
- Uit **geen** kritiek op de scheidsrechter. Hij kan niet alles zien en missen is menselijk. Voor de ongelovigen : wij zoeken steeds scheidsrechters om onze jeugd ploegen te fluiten.
- Steun uw zoon of dochter bij tegenslagen en teleurstellingen.
Relativeer goede of minder goede prestaties.
- Laat uw kind zich ontwikkelen op zijn tempo en niveau.
Leg hem of haar geen extra prestatiedruk op.
- Straf uw kind niet door het niet te laten deelnemen aan een training of een wedstrijd.
- Verwittig op tijd de trainer als de zoon of dochter niet kan komen naar de trainingen en/of de wedstrijd.
- Respect voor elkaar en voor de trainer betekent ook naleven van afspraken.
Zorg er dus voor, of zie er op toe dat uw kind steeds op het afgesproken tijdstip aanwezig is voor de training of wedstrijd.
Respecteer ook andere afspraken en maan uw kind ook aan om te luisteren naar de trainer/ploegafgevaardigde.
- Probeer af en toe eens de ploeg te helpen door eens mee te rijden op verplaatsing. Eveneens help je er de trainer of afgevaardigde mee door eens de wedstrijd kledij te wassen.